

**“Hoe vaak heb Ik mijn Mama niet achtergelaten in de staat van puur geloof !”**

"Mijn dochter, je vergist je – Mij missen is geen scheiding, maar pijn.  
Je hebt gelijk als je zegt dat het meer dan dodelijk.  
Maar deze pijn heeft de deugd,  
- niet van te scheiden,  
- maar van de onbreekbare eenheid met Mij te verstevigen  
met sterkere en stabielere banden

Niet alleen dit. Elke keer als de ziel zonder Mij lijkt te zijn, zonder schuld van haar kant,  
herrijs Ik voor haar tot een nieuw leven van Kennis.  
Hierdoor kan Ikzelf beter begrepen worden en met meer liefde,  
Ik bemin haar meer en schenk haar nieuwe genade,  
- om haar nog meer te verrijken en te verfraaien.

En zij herrijst tot nieuw goddelijk Leven, tot nieuwe Liefde en tot nieuwe Schoonheid.  
Als de ziel sterfelijke pijnen lijdt ontvangt zij terecht nieuw Goddelijk Leven.  
Als dit niet zo was, zou Ik Mij laten overtreffen door de liefde van het schepsel,  
En dit kan niet.

En trouwens, het is niet waar dat de Soevereine Koningin nooit zonder Mij was.  
Gescheiden - nooit. Maar zonder Mij - ja.  
Maar dit deed geen afbreuk aan de hoogte van haar heiligheid.  
Integendeel, het verhoogde haar heiligheid.

***Hoe vaak heb Ik haar niet achtergelaten in de staat van puur geloof!***

Zij moest de Koningin van smarten en de Moeder van alle levenden zijn.  
Hierdoor kon het haar niet ontbreken aan de mooiste versiering, de meest stralende  
edelsteen, die haar de titel gaf van  
***Koningin van de Martelaren en Soevereine Moeder van alle smarten.***

Deze pijn om achtergelaten te worden in zuiver geloof bereidde haar voor om te  
ontvangen:

- het depot van mijn Leer, de schat van de Sacramenten en
- en alle verdiensten van mijn Verlossing.

Het Mij missen is de grootste pijn. Het plaatst de ziel in een toestand dat ze het verdient  
om de bewaarder te zijn van de grootste Gaven van haar Schepper, van zijn hoogste  
Kennis, en van Zijn geheimen. Hoe dikwijls heb Ik dit niet voor jou gedaan?

Nadat jij Mij moest missen, openbaarde Ik jou de hoogste kennis over Mijn Wil .  
En daarmee, maakte Ik jou de schatbewaarder,  
- *niet alleen van zijn Kennis, maar ook van mijn Wil zelf.*

De Soevereine Koningin moest als Moeder alle innerlijke staten bezitten,  
- **dit ook de staat van puur Geloof.**

Zij moest immers aan Haar kinderen dat onwankelbare Geloof geven dat toelaat zijn  
bloed en leven te geven om zijn geloof te verdedigen en te bewijzen.  
Als zij deze gave van het Geloof niet bezat,  
- hoe kon zij deze dan aan Haar kinderen geven?"