

De ziel die in de Goddelijke Wil leeft is met Jezus geconsacreerd in elke Hostie.

Tijdens het Heilig Misoffer versmolt ik mij met Jezus om samen met Hem geconsacreerd te worden. Hij bewoog in mijn binnenste en Hij zei

"Mijn dochter,

Kom in mijn Wil.

Dan kan je aanwezig zijn in alle geconsacreerde Hosties

- niet alleen in het heden, maar ook in de toekomst.

Zo zal jij evenveel geconsacreerd worden als Ik.

In elke geconsacreerde Hostie,

- heb Ik mijn Leven gelegd en Ik wil in de plaats hiervan een ander leven.

- geef Ik Mijzelf aan de ziel.

Maar de ziel weigert zeer vaak zich aan Mij te geven, als wederliefde.

Dan voelt mijn Liefde zich afgewezen en geminacht.

Kom in mijn Wil

- om samen met Mij in elke Hostie geconsacreerd te worden.

Dan zal Ik in elke Hostie jouw leven vinden in ruil voor het Mijne.

En dit,

- niet alleen terwijl je op aarde bent,

- maar ook als je in de Hemel bent.

En zoals Ik tot de laatste dag zal geconsacreerd worden

zo zal jij ook samen met Mij geconsacreerd worden tot op de laatste dag."