

De handelingen volbracht in de Goddelijke Wil zijn in Hem verzegeld.

Ik handelde in de heiligste Wil van mijn Jezus.

Hij bewoog in mijn binnenst en Hij zei mij:

"Mijn dochter,

de daden die in mijn Wil gedaan worden zijn in Hem verzegeld.

Bijvoorbeeld,

- als de ziel in mijn Wil bidt, wordt haar gebed verzegeld in mijn Wil.

Zo ontvangt de ziel de gave van het gebed,

Dit wil zeggen, dat zij niet langer moeite hoeft te doen om te bidden.

Wie gezonde ogen heeft, hoeft geen moeite te doen om te kijken.

Hij ziet de voorwerpen en geniet ervan.

Maar voor iemand met een ziek oog,

- vraagt kijken veel inspanning.

Als de ziel lijdt in mijn Wil,

- voelt zij in zichzelf de gave van geduld.

Als zij werkt in mijn Wil,

- voelt zij de gave van heilig werk.

De daden verzegeld in mijn Wil

- verliezen hun zwakheid en

- zijn bevrijd van hun menselijke aspect.

Zij zijn doordrongen van Goddelijk Leven."