

**“En in de naam van alle mensen, aanbid ik U, bemin ik U, en breng ik U eerherstel.
Ik geef Uw wonden en Uw Bloed aan allen, opdat allen kunnen gered worden.”**

Ik herinner me dat ik op een nacht de aanbidding deed voor mijn gekruisigde Jezus en dat ik Hem zei:

"Mijn liefste, in uw Wil vind ik alle generaties.

En in de naam van alle mensen,

- aanbid ik U,

- bemin ik U, en

- breng ik U eerherstel voor allen.

Ik geef Uw wonden en Uw Bloed aan allen, opdat allen kunnen gered worden.

Aangezien de verloren zielen

- niet meer kunnen geholpen worden door uw Heilig Bloed

- U niet meer kunnen beminnen,

ontvang ik Het in hun plaats, om te doen wat zij hadden moeten doen.

Ik wil niet dat de wederliefde aan U vanwege de mensen in iets tekort schiet.

Ik wil U vergoeden, U eerherstel brengen, U beminnen voor allen,

- van de eerste tot de laatste mens."

Terwijl ik dit en ook andere dingen zei, strekte mijn lieve Jezus Zijn armen om mijn hals, hield mij stevig vast en Hij zei mij:

"Mijn dochter, echo van mijn Leven, terwijl jij bad,

- werd mijn Barmhartigheid groter, en

- mijn Gerechtigheid verloor gestrengheid

niet alleen in de tegenwoordige tijd, maar ook in de toekomst.

Want jouw gebed blijft voortduren in mijn Wil.

Hierdoor zal mijn Barmhartigheid overvloediger vloeien,
en mijn Gerechtigheid minder streng zijn.

Niet alleen dit, Ik heb jouw liefde gevoeld in naam van de verloren zielen.

En in mijn Hart voelde Ik een bijzondere tederheid voor jou..

Ik heb in jouw hart de liefde gevonden die deze zielen Mij verschuldigd zijn.

En bijgevolg stort Ik in jou de genaden die Ik voor hen voorzien had."