

Jezus heeft alles voor ons gedaan.

**Als de mens door te zondigen, zich van God verwijdert, is hij niet meer beschermd.
Hij wordt dan getroffen door de bliksem van de Goddelijke Gerechtigheid**

Toen ik in mijn gewone toestand was, zei ik tegen mijn altijd beminnelijke Jezus:

Hoe is het mogelijk? **U hebt alles voor ons gedaan.**

U hebt alles in orde gebracht.

U hebt de Glorie van de Vader in alles hersteld in naam van de mensen,

- om ons allen te bedekken met een mantel van liefde, van genaden, van zegeningen.

En toch, ondanks dit alles, komen er kastijdingen.

- en zij dringen bijna door de mantel van bescherming waarmee U ons hebt bedekt.

Mijn lieve Jezus, onderbrak mijn woorden en **Hij zei me:**

"Mijn dochter, alles wat je zegt is waar.

Ja- Ik heb alles gedaan voor de mens.

De Liefde duwde Mij naar hem toe.

Ik wilde hem omhullen in mijn Werken, als in een mantel van bescherming.

Omdat Ik zeker wilde zijn dat hij in veiligheid was.

Maar de mens is ondankbaar.

Door te zondigen scheurt hij deze mantel van verdediging open.

Hij verwijdert zich van onder mijn mantel van zegeningen, genaden en liefde.

En als hij naar buiten gaat,

wordt hij getroffen door de bliksem van de Goddelijke Gerechtigheid.

Ik ben niet Degene die de mens slaat.

Hijzelf, door te zondigen, loopt weg van Mij en ontvangt de slagen.

Bid, bid voor de grote blindheid van de mensen."