

**Jezus leerde ons bidden : “Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.”**

Vooraleer ik naar de aarde kwam, was mijn Goddelijke Wil, met zijn Immensiteit aanwezig bij de schepselen. (...)

Het was zo triestig voor mijn Wil om tussen de schepselen te zijn
- zonder dat zij Hem erkenden en
- terwijl zij Hem zo ver van hun Wil afhielden
zodat Hij als in een vreemd land was.

Bij mijn komst op aarde, was mijn Wil mijn Leven.

En mijn Mensheid herkende Hem, hield van Hem en liet Hem regeren.

Zo, door Mij, kwam Hij dichterbij de schepselen.

De relatie die Hij met hen had, maakte dat mijn Wil niet langer in een vreemd land verbleef maar in zijn eigen land. (...)

Daarom diende mijn komst op de aarde

- om de twee willen te verenigen, de menselijke en de Goddelijke,
- om ze in een intieme relatie te brengen en
- om de Goddelijke Wil bekend te maken.

Zo zeer zelfs ***dat Ik het Onze Vader onderwees en hen liet zeggen:***

"Uw Koninkrijk kome,

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel."

Als mijn Wil niet gedaan wordt op aarde zoals in de Hemel, kan niet gezegd worden dat Hij onder de mensen heerst.

Daarom, als zijn Koninkrijk er zal zijn, zal Hij aanwezig zijn

- niet alleen onder de mensen
- *maar in elk van hen als eeuwig Leven.*

Om dit te laten gebeuren, moet Hij erkend worden als

- Hoofd en primair Leven van elke mens.

Omdat dit Hoofd niet erkend wordt,

- vloeien de Kracht, de Heiligheid, de Schoonheid ervan niet naar de ledematen.
- Hij kan zijn nobel en goddelijke Bloed niet in hun aderen laten stromen.
En het Leven van de Hemel kan niet gezien worden in mensen

Daarom verlang Ik er zo zeer naar dat mijn Goddelijke Wil bekend wordt.

Deze kennis zal Liefde voortbrengen.

***Als Hij voelt dat Hij geliefd en gewenst is,
zal Hij aangetrokken zijn om onder de mensen te komen heersen.***