

**De Soevereine Koningin leefde onophoudelijk in mijn Fiat.
Zij slaagde erin Mij te doen verwekken en Mij te verbergen in haar schoot.**

(...) Ik volgde de Handelingen van de Goddelijke Wil verder.
En ik kwam aan **waar Hij de Soevereine Koningin uit het niets riep.**
Ik stopte om haar te beschouwen - zo mooi, zo majestueus.

Haar rechten als Koningin verspreidden zich overal..
Hemel en aarde bogen hun knieën
- als erkenning van de Keizerin van allen en van alles.

Ik vereerde en beminde de Soevereine Dame vanuit het diepste van mijn hart.
En klein als ik ben, wou ik op haar knieën springen om haar te zeggen:

"Heilige Mama, u bent volmaakt mooi.
En U bent zo omdat u in Goddelijke Wil geleefd hebt. U bezit Hem.
Vraag Hem a.u.b. om op aarde te komen en te regeren in het midden van uw kinderen."

Terwijl ik dit deed, **voegde** mijn aanbeden **Jezus er aan toe:**

"Mijn dochter,
zelfs als mijn Mama niet mijn Mama geweest was,
enkel omdat
- zij volmaakt de Goddelijke Wil deed en
- zij geen ander leven kende, en
- zij leefde in de volheid van mijn Wil,
op grond van haar voortdurende leven in mijn Fiat,
- zou zij alle goddelijke voorrechten bezeten hebben.

Zij zou nog steeds Koningin zijn, de mooiste van alle schepselen.

In feite, overal waar mijn Goddelijke Fiat heerst, wil Hij alles geven.
Hij houdt niets achter. Meer nog,
Hij houdt zoveel van de mens dat Hij liefdevolle listen gebruikt en zich verbergt.
Hij maakt zichzelf klein in de mens, vol liefde en Hij wil door hem overwonnen worden.

Inderdaad, was het niet een overwinning van de Goddelijke Wil
- die de Soevereine Koningin van de Hemel behaalde,
toen zij erin slaagde van **Mij te doen verwekken en Mij te verbergen in Haar schoot?**

O! Indien allen wisten wat mijn Goddelijke Wil in staat is te doen en wat Hij kan doen.
Dan zouden zij alle offers brengen om enkel van mijn Wil te leven."