

**"Koningin van hemel en aarde. Koningin van de harten."**

*Het Boek van de Hemel – Deel 27 – 20 Januari 1930*

(...) Hoe mooi is het leven in mijn Goddelijke Wil.  
Alles wat door God gedaan is, is als aanwezig.  
En de mens vindt alles wat haar Schepper gedaan heeft.  
Hij neemt deel aan Zijn werken  
En hij kan aan zijn Schepper de eer, de liefde, de glorie van die daad bewijzen.

Er kan gezegd worden dat iemand die in onze Goddelijke Wil leeft  
ons in een toestand brengt dat we onze mooiste werken vernieuwen.  
En hij maakt zichzelf tot her-nieuwer van onze feesten.

De schepping van de Maagd Maria toont duidelijk  
wat onze Goddelijke Wil betekent en wat Hij kan doen.  
Zodra Hij bezit nam van haar maagdelijk hart,  
maakten Wij haar onmiddellijk Koningin.  
Het was onze Wil die Wij kroonden in haar. "(...)"