

Mijn dochter, de val van Adam was inderdaad een verschrikkelijk moment.

Op het moment dat hij onze goddelijke Wil verwierp om zijn eigen wil te doen,  
wou ons Fiat zich terugtrekken uit de hemelen, de zon en de gehele Schepping  
- om deze tot het niets te herleiden.

Want degene die onze Goddelijke Wil verworpen had, verdiende niet langer  
dat ons Fiat de voortdurende handeling van scheppen en behouden van de gehele  
Schepping handhaafde.

De schepping was immers geschapen uit Liefde voor de mens.

En hij had haar als geschenk van zijn Schepper bekomen..

Als het ***Eeuwige Woord zijn Verdiensten als toekomstige Verlosser***

- niet ***vooraf had aangeboden,***

***en Hij offerde ze vooraf om de Onbevleete Maagd te vrijwaren van de erfzonde,***

- dan zou alles in duigen gevallen zijn.

De hemelen en de zon zouden zich teruggetrokken hebben in onze Bron.

***Als onze Goddelijke Wil zich terugtrekt, verliezen alle geschapen dingen het leven.***

Maar het Mens-geworden Woord bood zich aan de Godheid aan.

Hij heeft vooraf reeds al zijn Verdiensten geofferd.

Zo bleven alle dingen op hun plaats.

Mijn Fiat zette haar Werk van Schepping en Behoud verder,

- wachtend op mijn Mensheid

om het Haar aan te bieden als een legitiem geschenk dat Ik verdiende.

Er werd aan de mens werd de plechtige belofte gedaan

- dat de toekomstige Verlosser zou komen om hem te redden,

opdat de mens zou bidden en zich voorbereiden om Hem te ontvangen.

Onze Wil deed alles en dit terecht. Hij heeft immers het Recht over alle dingen.

***Door zijn eigen wil te doen,***

***verloor de mens zijn goddelijke Rechten over de schepping.***

Daarom verdiende hij het niet langer dat de zon hem haar licht gaf.

Als het licht hem bekleedde, voelde onze Wil dat de rechten van zijn Licht Hem werden

ontnomen. Elk geschapen ding dat de mens nam en genoot, was een inbreuk op onze Wil.

***Zonder mijn Mensheid, was alles verloren voor de mens.***

Daarom, als je mijn Goddelijke Wil niet doet

- bevat je al het kwade en verlies je alle rechten, zowel van de hemel als van de aarde.

Als je Mijn Wil doet,

- bevat je al het goede en verwerf je alle rechten, menselijke en goddelijke.