

**God is orde. Jezus vormde het 'Onze Vader' en zo
plaatste Hij zichzelf aan het hoofd van het Koninkrijk van de Goddelijke Fiat.**

"Mijn dochter, God is orde. En wanneer Hij een Goed wil geven aan de schepselen, Is alles altijd in zijn goddelijke Orde.

Alles wat gedaan wordt om zo'n groot Goed te verkrijgen, begint bij God.

Hij plaatst Zichzelf aan het hoofd ervan plaatst en neemt de taak op zich.

Dan vraagt Hij het aan de mens, met hetzelfde doel.

Ik heb Mijzelf de Verlossing voltrokken, en opdat de mensen deze zouden ontvangen.

En Ik doe dit ook Zelf, om het Koninkrijk van de Goddelijke Fiat te geven,

- en opdat de mensen het kunnen ontvangen.

Door zelf het '**Onze Vader**' te vormen, plaatste Ik Mijzelf aan het hoofd ervan.

En Ik nam de verplichting op Mij om dit Rijk te geven.

En door "**het onze Vader**" te onderwijzen aan mijn apostelen, plaatste Ik orde in de schepselen, opdat zij een zo groot Goed zouden kunnen verkrijgen. Dus, de gehele Kerk is aan het bidden. Er is niet één ziel in de Kerk die niet het "Onze Vader" zegt.

Ook al bidden velen het zonder interesse om een zo heilig Koninkrijk te willen en te vragen :

"dat de Goddelijke Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel."

Het is immers belangrijk voor Degene die het onderwees.

Telkens zij het reciteren wordt mijn vraag vernieuwd, en hoor Ik mijn eigen gebed :

"Moge uw Koninkrijk komen, moge uw Wil geschieden op aarde zoals in de Hemel".

En indien de mens bij het zeggen van het "Onze Vader", zou willen en verlangen naar mijn Koninkrijk, dan zou hij delen in mijn eigen Belangen.

En zijn wil zou dan met de Mijne versmolten zijn voor hetzelfde doel.

Maar mijn Wil en mijn Belangen zijn altijd aanwezig in elke 'Onze Vader'.

Zie dan, de goddelijke Orde: allen vragen om hetzelfde.

Onder hen die vragen zijn er die mijn Wil willen doen, anderen die Hem doen.(...)

Maar er is altijd iemand die klopt en vraagt dat de deuren geopend worden,

zodat mijn Wil kan neerdalen om op aarde te heersen.

De Heilige Maagd maakte een einde aan de nacht van de patriarchen en de profeten, en vormde de dageraad om de Zon van het Eeuwige Woord te doen opgaan.

Zo zal deze persoon de dageraad vormen om de Zon van de Fiat Voluntas Tua

(Uw Wil geschiede) te doen opgaan op aarde zoals in de Hemel.

Denk jij dat mijn Wil,

- die Zich met zoveel liefde bekend gemaakt heeft en

- wiens vurige wens het is om op aarde te komen heersen,

en die zijn Verdriet bij jou uitstortte,

dit heeft gedaan zonder dat iemand tot Hem gebeden heeft?

Ah, nee! Nee! Het aankloppen van mijn Kerk is onophoudelijk geweest. En Ikzelf klopte daarin aan. Ik maakte hiervan gebruik om op de deur van het Goddelijke Fiat aan te kloppen. Het Fiat was moe van hen op zijn goddelijke deuren te horen kloppen en het gebruikte jou om sterker te kloppen. En Het opende de deur voor jou en liet je delen in zijn Kennis.

De vele Waarheden die het Fiat jou bekend gemaakt heeft, zijn zovele middelen die Het jou gegeven heeft, om de liefdevolle ketenen te vormen **waarmee jij Hem bindt om op aarde te komen heersen.(...)**