

**Pact tussen Jezus en de ziel.  
Een daad is enkel volmaakt als de Goddelijke Wil erin heerst.**

**Jezus:**

"Mijn dochter, wij moeten een pact sluiten  
- dat jij niets doet zonder Mij,  
- en Ik niets doe zonder jou."

En ik: "Mijn Liefde, het is mooi, ik hou van dit pact - " **niets doen zonder U**".

En als U niet komt, wat zal ik dan doen?

Dus, ik moet stil blijven zitten en niets doen.

En U plaatst dan uw Wil in mij. En ik kan dan niet iets anders willen dan wat U wil.

U zal dus altijd winnen, en doen wat U wil - en zonder mij."

En Jezus, een en al goedheid, sprak verder :

"Mijn dochter, wanneer Ik niet kom, moet je niet passief blijven en niets doen - nee, nee.

Je moet blijven doen

- wat we samen gedaan hebben,
- wat Ik je vroeg te doen.

Dit betekent niet dat je dingen doet zonder Mij.

Want we hebben ze al samen gedaan.

En het blijft alsof je ze altijd samen met Mij doet.

En trouwens, wil je niet dat Ik altijd win?

Het winnen van jouw Jezus is een gewin voor jezelf.

**Dus, als je wint, verlies je. Als je verliest, win je.**

Wees er zeker van dat Ik niets zonder jou zal doen.

Daarom heb Ik je in mijn Wil geplaatst

- met mijn Licht, mijn Heiligheid, mijn Liefde, mijn Kracht

En als je mijn Licht, mijn Heiligheid, mijn Liefde, mijn Kracht wil

- kan je nemen wat je wil
- kan je het Licht nemen dat je wil,
- kan je de Heiligheid, de Liefde, de Kracht nemen die je wil bezitten.

Hoe mooi is het om te zien dat je mijn Eigenschappen bezit,  
zodat dat Ik niets meer kan doen zonder jou.

**Deze pecten kan Ik enkel sluiten met iemand in wie Mijn Wil heerst en regeert."**