

**De ziel die zich overgeeft in mijn Wil geeft Me meer eer.  
Zij geeft Mij alles wat Ik van een schepsel kan vragen.**

Ik was in mijn gebruikelijke toestand en de gezegende Jezus kwam niet. Ik dacht bij mezelf: "Wat zou voor onze Heer de mooiste akt zijn die Hem het meest blij maakt zodat Hij komt: verdriet om je zonden of geduldige berusting?"

Jezus kwam *en Hij zei:*

"Mijn dochter, de mooiste Akt die Me het meeste blij maakt is **overgave in mijn Wil**, -een zodanige overgave dat de ziel zich niet meer herinnert dat ze bestaat. Alles in haar is goddelijk Willen.

Spijt om je zonden is goed en lofwaardig maar het vernietigt je eigen wezen niet.

Zich volledig overgeven in mijn Wil

- vernietigt je eigen wezen en
- laat je toe het goddelijk Wezen terug in bezit te nemen.

*De ziel die zich overgeeft in mijn Wil geeft Me meer eer.*

***Zij geeft Mij alles wat Ik van een schepsel kan vragen.***

Zij laat Mij toe in Mij terug te nemen wat van Mij uitging.

De ziel neemt terug in bezit het enige wat ze moet bezitten:

God met al het Goede dat Hij bevat.

*Zolang de ziel volledig in Gods Wil leeft neemt zij God terug in bezit.*

*Als ze mijn Wil verlaat krijgt ze haar eigen wezen terug, samen met al het kwaad van haar verdorven natuur."*