

Hoop, de voeding voor de liefde.

“Mijn dochter,

echte Liefde is ondersteund door de Hoop, en standvastige Hoop.

Als ik vandaag hoop en morgen niet dan wordt de liefde zwak .

Liefde wordt gevoed door Hoop:

-hoe meer de liefde gevoed wordt door de Hoop

-hoe sterker, steviger en levendiger de liefde wordt.

En als dit ontbreekt dan wordt de arme liefde eerst zwak.

En daar ze alleen blijft, zonder steun, zal ze tenslotte volledig sterven.

Daarom, hoe groot je moeilijkheden ook zijn, geef nooit de Hoop op, zelfs niet voor één ogenblik, met de angst Mij te verliezen.

Integendeel, handel zo dat je alles overwint zodat de Hoop je altijd met Mij verenigd vindt
En dan zal de liefde eeuwig blijven leven.”