

De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil – Dag 1

De eerste stap van de Goddelijke Wil in de Onbevleete Ontvangenis van de hemelse Moeder

Jij moet weten dat Ik mijn menselijke wil alleen maar kende om hem te offeren voor de eer van mijn Schepper.

Mijn leven was enkel Goddelijke Wil.
Vanaf het eerste ogenblik van mijn Ontvangenis werd Ik versmolten, verwarmd en geplaatst in zijn Licht.
Het zuiverde mijn menselijk zaad met zijn Kracht,
-zodanig dat Ik werd ontvangen zonder erfzonde.

Mijn Ontvangenis was zo zuiver en glorievol en vormde de eer van de Goddelijke Familie.
Het Almachtige Fiat stortte zich immers uit over mijn zaad
-en ik werd zuiver en heilig ontvangen.

Indien het Goddelijk Willen zich niet over mijn zaad had uitgestort,
-om beter nog dan een tedere moeder, de effecten van de erfzonde te voorkomen,
dan had ik het droevige lot van de andere schepselen ondergaan,
-ontvangen te zijn met de erfzonde.

Dus was de eerste oorzaak de Goddelijke Wil.

Daarom komt aan de Goddelijke Wil alle glorie, eer en dankbetuiging toe voor mijn onbevleete Ontvangenis. ...