

**Je weet niet wat er gebeurt in de ziel
als zij mijn Wil alle vrijheid in haar geeft en zij handelt in mijn Wil.**

Ach, je weet niet wat er gebeurt in de ziel als zij mijn Wil alle vrijheid in haar geeft en zij in mijn Wil werkzaam is.

Stel je de zee voor met golven die zo hevig en hoog zijn dat hun kracht zelfs de vissen zo hoog omhoog tilt dat zij kunnen gezien worden in die golven.

De kracht van de storm zorgt dat ze de diepten van de zee verlaten -hun normale thuis- en hoog opgetild worden, samen met de golven.

Maar zonder de kracht van de golven en de storm konden zij de diepten van de zee niet verlaten.

Oh, als de zee een onbegrensde kracht had,... zou zij al het water uit haar bedding laten uittreden en de hoogste golven vormen. En alle vissen, in haar gehuld, zouden eruit komen.

Wat de zee niet kan, omdat haar kracht beperkt is, kan mijn Wil wel doen.

Als Hij zijn akten doet in de ziel die werkzaam is in zijn Wil, vormt Hij daar eeuwige golven en daarin omvat Hij alles.

En in deze golven zie je

-alles wat mijn Mensheid deed,

-alle werken van mijn hemelse Moeder, van de heiligen

-en alles wat de Godheid zelf deed.

En alles wordt in beweging gezet.

Mijn Wil is meer dan de zee. Mijn werken en die van de heiligen kunnen vergeleken worden met vissen die leven in de zee.

Als mijn Wil werkt in de ziel - en ook buiten de ziel - beweegt alles in mijn Wil, alles wordt opgetild en al mijn Werken worden geordend om voor Ons -de glorie, -liefde en -aanbidding te herhalen.

Zij gaan in processie aan Ons voorbij en zeggen:

“Wij zijn uw Werken. Gij zijt groot en machtig.

Daarom hebt U ons zo mooi gemaakt.”

Mijn Wil sluit alles in zich wat mooi en goed is.

En als Hij werkzaam is, verwaarloost Hij niets,

opdat in geen enkele akt iets ontbreekt van wat Ons toebehoort,

zodat onze Glorie volmaakt is.

En er is niets om je over te verwonderen.

Omdat ons eeuwige Werk in de ziel werkzaam is.