

Feest van de H. Johannes de Doper

De heiliging van Johannes

“Johannes ontving alle nodige genaden om de voorloper van Jezus te zijn.”

De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil. Med1

Na enkele dagen reizen kwamen wij tenslotte aan in Judea.
Ik begaf mij vlug naar het huis van Elisabeth. Vol vreugde kwam zij mij tegemoet.
Terwijl ik haar groette, gebeurden er wondere dingen.
Mijn kleine Jezus jubelde in mijn schoot. En Hij overgoot de kleine Johannes in de schoot van zijn moeder, met de stralen van de Godheid. Hij heiligde hem, gaf het gebruik van het verstand en liet hem inzien dat Hij de Zoon van God was.

Door de hevige liefde en vreugde reageerde Johannes zo sterk dat Elisabeth zeer geschokt was. Ook zij werd door het Licht van de Godheid van mijn Zoon geraakt.

En zij kon zien dat ik de Moeder van God geworden was.

Bevend van dankbaarheid riep ze vol liefde uit:

“Waarom heb ik het te danken dat de Moeder van mijn Heer naar mij toekomt ?”

Ik loochende dit verheven geheim niet. Nederig bevestigde ik het.
Ik loofde God met het lied van het “Magnificat”, de prachtige hymne waarmee de Kerk mij nog steeds eert. Hierin verkondigde ik de grote dingen die de Heer aan mij, zijn kleine dienstmaagd gedaan heeft en dat alle geslachten mij daarom zalig zullen prijzen.

Mijn dochter, een hevig verlangen vervulde mij om de liefdesvlammen die mij verteerden te uiten en mijn geheim aan Elisabeth mee te delen, die eveneens hunkerde naar de komst van de Messias.

Een geheim is een behoefte van het hart dat onweerstaanbaar bekendgemaakt wordt aan personen die mekaar kunnen verstaan.

Wie zal je ooit kunnen vertellen hoeveel goeds mijn bezoek gedaan heeft -aan Elisabeth, Johannes en het ganse huis!

Allen werden geheiligd, waren zeer blij, voelden ongewone vreugde en begrepen nog nooit gehoorde dingen.

In het bijzonder Johannes, ontving alle nodige genaden om zich voor te bereiden om de voorloper van mijn Zoon te zijn.

*Mijn dochter,
daar waar de Goddelijke Wil regeert, doet Hij grote en ongehoorde dingen.*

Ik verrichte zovele wonderen omdat Hij zijn koninklijke plaats in mij had.

Als jij de Goddelijke Wil in jouw ziel laat heersen, zal jij ook Jezus naar de mensen kunnen brengen. En je zal een onweerstaanbaar verlangen voelen om Hem aan allen te geven.