

Jezus, Heerser van de koningen en Heer van de heerscharen.

Ik was in mijn gewone toestand. De gezegende Jezus kwam eventjes
-in de akt over alles te heersen en te regeren.

Hij kwam als Regeerder met de koningskroon op het Hoofd en de "bevel"-staf in de Hand.

Terwijl ik Hem zo zag, zei Hij:
-wel in het Latijn, maar ik zal zeggen wat ik begreep:

"Mijn dochter,

Ik ben de Heerser over de koningen en de Heer van hen die heersen.

Mij alleen komt het Recht van de Gerechtigheid toe.

Het schepsel is Mij dit verschuldigd.

En door Mij dit niet te geven ontkent zij Mij als Schepper en Heer over alles."

Bij deze woorden leek Hij de wereld in zijn hand te nemen en hem op zijn kop te zetten,
zodat de schepselen zich onderwierpen aan zijn Regering en Heerschappij.

Tegelijkertijd kon ik zien hoe de Heer mijn ziel regeerde en beheerste en met een zo groot
meesterschap dat ik volledig in Hem opgenomen leek.

Hij beheerste mijn geest, mijn neigingen en mijn verlangens.
Vele elektrische draden liepen heen en weer tussen Hem en mij
Hierdoor leidde en beheerde Hij alles.