

**“Haast U daarom toch om de Goddelijke Wil bekend te maken,
zodat ze de pijnen van hun Moeder leren kennen,
die hen alles wil schenken om hen gelukkig en heilig te maken.”**

Ik volgde de akten van de Goddelijke Wil. Daarin vond ik
- alle werken, de liefde, de gebeden, het kloppende leven, de ademhaling en de pijn,
- en alles wat de Koningin van de Hemel gedaan heeft
alsof Zij dit nu deed.
En terwijl ik Haar akten omarmde, kuste en vereerde, offerde ik ze op aan God
om het rijk van de Goddelijke Wil op aarde te bekomen.

Mijn dierbare Jezus zei:

“Mijn geliefde dochter, wie in mijn Wil leeft, kan overal binnen gaan.
Hij kan zich alles eigen maken en kan Mij alles geven.
Hij kan zich zelfs mijn Moeder toe-eigenen, alsof zij van hem is.

En hij kan Mij beminnen zoals zij Mij beminde en alles wat Ik gedaan heb;
Deze ziel kan zo ver gaan en mijn Leven verdubbelen en Het Mij geven om Mij te
beminnen, alsof Het haar toebehoorde.

Je moet weten:

- Dat Ik door de openbaring van zoveel waarheden over mijn Wil de dag van mijn Wil voor de mensen voorbereid.
- De Hemelkoningin met haar liefde, haar smarten, haar gebeden en met al haar door de goddelijke Wil bezielde akten die krachtens deze Wil Hemel en aarde vervullen, heeft voldoende verdiensten verzameld voor hen die in Hem moeten leven.

Als je eens wist hoe deze hemelse Moeder wacht en verlangt haar kinderen geschenken te kunnen geven. Zij ziet zich overladen van zulke rijkdommen van Genade, Liefde en Heiligheid, en zij vindt haar kinderen niet om deze te kunnen geven omdat zij niet in dezelfde Wil leven als zij.

Zie dochter, dat in alles wat Zij deed en leed geschreven staat: ***'Voor mijn kinderen'***.

Als Zij bemint roept Ze haar kinderen om de bruidsschat van haar liefde te ontvangen om hen door Ons als haar en Onze kinderen te laten erkennen en Ons ertoe te brengen hen te beminnen met dezelfde liefde waarmee Wij Haar beminnen.

Zij bewaart hen in haar moederlijk hart als in een heiligdom.
In haar akten en ademhaling roept zij haar kinderen en zegt tot Ons hoogste Wezen:

***“Al wat ik ben en bezit is voor mijn kinderen. Ach, luister toch naar mij!
Ik voel mijn hart van liefde breken!
Heb medelijden met een Moeder, die bemint en haar kinderen wil verrijken,
om hen gelukkig te maken...!”***

***Mijn geluk is niet volledig. Het lijkt maar de helft, omdat Ik mijn kinderen niet heb
om samen met hen blij te zijn.***

Haast U daarom toch om de Goddelijke Wil bekend te maken, zodat ze de pijnen van hun Moeder leren kennen, die hen alles wil schenken om hen gelukkig en heilig te maken."

Geloof je, dochter, dat Wij onverschillig kunnen blijven bij dit ontroerende schouwspel: de hemelse Moeder die zo smacht van liefde en die Ons met haar moederlijke tederheid en haar rechten als Moeder vraagt en smeekt.

Ach neen! Hoe dikwijls openbaar Ik na haar bezorgdheid meer waarheden over mijn Fiat om Haar te troosten en opdat haar kinderen nog grotere gaven kunnen krijgen, afhankelijk van hun Kennis.

Treed ook jij binnen in mijn Goddelijke Wil en bid en smeed, verenigd met mijn Moeder, dat onze Wil gekend wordt en in alle mensen mag heersen."

"Haast U toch om de Goddelijke Wil bekend te maken."