

Enkel akten die voor de Glorie van God gedaan worden hebben licht en waarde.

Ik bevond mij in mijn gewone toestand met het kindje Jezus in de armen.  
We waren in het midden van vele mensen.

**Jezus zei tot mij:**

“Mijn dochter,  
al de werken, woorden en gedachten van de schepselen moeten het stempel dragen  
van : *“Gloriam Dei”* - *“voor de Glorie van God”*.”

En alles wat deze stempel niet draagt blijft donker en als in duisternis begraven,  
bevlekt of hoogstens iets waardeloos.

Het schepsel doet dan niets anders dan duisternis en afschuwelijke dingen  
voortbrengen. Het handelt immers niet voor de Glorie van God.  
En het schepsel loopt weg van het doel waarvoor het geschapen werd.

Het is voor God als verloren en aan zichzelf overgelaten.  
Alleen God is Licht en de menselijke handelingen krijgen Licht en waarde door God.

Het is niet te verwonderen dat een schepsel in zijn eigen duisternis begraven blijft als  
het niet handelt voor de Glorie van God en niets verdient met zijn inspanningen  
Integendeel het laadt een grote schuld op zich.”

Met grote droefheid keken we naar al die mensen die als begraven zijn in de  
duisternis. ..