

Jezus werd genageld aan het Kruis in de Wil van de Vader.

Deze morgen dacht ik aan onze Heer toen Hij aan het kruis genageld werd. Terwijl Ik had medelijden met Hem en *de gezegende Jezus zei mij*:

“Mijn dochter, niet alleen mijn handen en voeten werden aan het kruis genageld, maar ook alle delen van mijn Mensheid, Ziel en Godheid werden eraan vastgenageld in de Wil van mijn Vader. De kruisiging was immers de Wil van de Vader. Daarom werd Ik vastgenageld en volledig veranderd in Zijn Wil.

En dit was noodzakelijk .

Immers wat is de zonde anders dan
zich onttrekken

-aan de Wil van God,

-aan alles wat goed en heilig is en door God gegeven.

-geloven zelf iets te zijn

en de Schepper beledigen.

Om dergelijke vermetelheid en
om de afgod die het schepsel van zichzelf maakt,
te herstellen,

wilde Ik

-mijn eigen Wil volledig oplossen

-en leven van de Wil van de Vader

ten koste van een groot offer”.