

Uitwerkingen van de Doornenkroon van Jezus.

Na veel strijd zag ik de gezegende Jezus heel even in mijn binnenste met de doornenkroon. Ik begon naar Hem te kijken en kreeg medelijden.

Hij zei:

“Mijn dochter, Ik wilde lijden door deze doornen in mijn hoofd
-niet alleen om alle zondige gedachten uit te boeten,
-maar om de goddelijke intelligentie met de menselijke te verenigen.

In feite was de goddelijke intelligentie a.h.w. versnipperd in de menselijke geest.
En mijn doornen riep haar uit de Hemel naar beneden en entten haar opnieuw.
Niet enkel dit.

Voor hen die goddelijke dingen moeten meedelen,
verkeeg Ik hulp, kracht en verlichting
-om ze aan anderen bekend te maken.”