

**Zuiverheid wordt verkregen door versterving.  
Versterving maakt de ziel beminnenswaardig.**

Deze morgen kwam mijn lieve Jezus zoals gewoonlijk niet meteen.  
Moge Hij altijd gezegend zijn, want Hij begint altijd bij het begin!  
Het vraagt inderdaad het geduld van een heilige om Hem te verdragen.  
Men moet met Hem te maken hebben gehad om te weten hoeveel geduld het vraagt!  
Iemand die het niet ervaren heeft, kan het niet geloven.  
En het is bijna onmogelijk het steeds met Hem eens te zijn.

Na eindeloos geduldig wachten op Hem, kwam Hij tenslotte en *Hij zei*:

“Mijn dochter,  
de gave van zuiverheid is geen natuurlijk gave, maar een gekregen genade.  
Zij wordt verkregen als je zelf beminnenswaardig wordt.  
De ziel wordt zuiver door versterving en lijden.  
Hoe beminnenswaardig wordt de ziel door versterving en lijden!  
Hoe trekt zij mij aan!  
Ik voel zo'n liefde dat Ik haar zozeer bemin en Ik haar geef wat ze maar wil.

Wanneer je Mij mist, verdraag dan deze afwezigheid uit liefde voor Mij.  
Dit is het meest pijnlijke lijden voor jou.  
Ik zal dan nog meer liefde voelen voor jou en je nieuwe geschenken geven.”