

**Ware liefde lijdt voor God en wil nog meer wil lijden.**

Deze ochtend zag ik mijn biechtvader, zeer ootmoedig, en ook de gezegende Jezus en St. Josef die hem zei: "Ga aan het werk, en de Heer is bereid je de genade te geven die je wenst."

Hierna zag ik mijn lieve Jezus lijden zoals tijdens zijn Passie.

Ik zei Hem:

"Heer, voelde U zich niet uitgeput bij het ondergaan van zovele verschillende pijnen?"

**Hij antwoordde:**

*"Nee, integendeel, het ene lijden deed het hart ontvlammen om een volgende pijn te lijden..*

*Dit is de aard van **Goddelijk Lijden**.*

*Niet enkel dit : in lijden en werken is de aandacht enkel gericht op de vruchten die hieruit voortvloeien..*

*In mijn Wonden en in mijn Bloed zag Ik de geredde naties en de zegeningen voor de schepselen.*

*In plaats van vermoeidheid voelde Ik*

*-vreugde en*

*-een vurig verlangen om meer te lijden.*

*Een teken dat hetgeen geleden wordt een deelname is aan Mijn Lijden,*  
*is:*

*-Het lijden gaat gepaard met vreugde om meer te lijden.*

*-Het werk wordt voor Mij verricht.*

*-Je kijkt niet naar wat je doet*

*maar je kijkt*

*- naar de Glorie die aan God gegeven wordt en*

*- naar de vruchten die Hij ontvangt".*