

Kiezen voor zichzelf, zelfs voor een ogenblik werkt de genade tegen en maakt God tot slaaf. Gehoorzaamheid is de sleutel om in de Goddelijke Wil, God in bezit te nemen.

Ik was in mijn gebruikelijke toestand en mijn lieve Jezus kwam niet. Zijn afwezigheid was zeer pijnlijk. Daarbij kwelde mij de gedachte dat het “slachtofferziel – zijn” misschien niet de Wil van God was.

Ik kwam mezelf in Gods Ogen als walgelijk voor,
-enkel goed om verafschuwd te worden.

Terwijl ik dit dacht, kwam Hij eventjes en **Hij zei:**

*“Mijn dochter,
wie zijn eigen-zelf kiest, al is het maar één ogenblik,
-werkt de genade tegen
-maakt zichzelf tot zijn eigen meester
-maakt God tot slaaf.*

Hij voegde eraan toe:

“De Wil van God laat toe om God in bezit te nemen.

*Gehoorzaamheid is de sleutel
-om de deur te openen en
-dit binnen te gaan in dit Bezit.”*

Na deze woorden verdween Hij.