

Wie hoger dan allen verheven moet zijn, moet in de diepste afgrond zinken.

Luisa: „ Jezus, U zegt dat U mij zo zeer bemint en U laat toe dat mijn ziel van U wordt weggerukt. Hoe kan uw Hart aan een zo grote Pijn weerstaan?”

En Jezus: “Mijn dochter, wees dapper. Laat je niet ontmoedigen!
Iemand die boven allen verheven moet zijn, moet zakken tot in de diepste afgrond, lager dan iedereen.

Van **mijn Moeder, Koningin over allen**, wordt gezegd dat Zij de nederigste van allen was. Daarom moest Zij allen overtreffen.
Maar om de nederigste van allen te zijn, moest zij in de diepste afgrond afdalen, lager dan allen.

En mijn Mama met de kennis die Zij had
-van haar God en Schepper en
-van wie Zij was, een schepsel
is zo laag gezonken

dat Wij Haar, toen zij zo zonk, optilden,
-zo hoog dat niemand aan Haar gelijk is.

Het zelfde geldt voor jou: om de kleine dochter van mijn Wil de eerste plaats te geven in mijn Wil, om haar te kunnen optillen boven allen uit, laat Ik haar afdalen tot op de diepste bodem, lager dan wie dan ook.

En hoe meer zij afdaalt,
hoe meer Ik haar verhef en haar in de Goddelijke Wil haar plaats laat innemen..

Oh, hoe wordt Ik aangetrokken, als Ik iemand zie boven allen. Ik zie haar onder alle.
Ik haast me – Ik vlieg om je in mijn armen te nemen en Ik verwijd je grenzen in mijn Wil.

Laat daarom alles toe voor je eigen welzijn
en ook om mijn hoogste plannen met jou te verwezenlijken.

Ik wil echter niet dat je je tijd verspilt door er hierover na te denken.
Als Ik je in mijn armen neem, zet dan onmiddellijk alles opzij en volg mijn Willen.