

**Ik heb de ganse schepping op de bank van je ziel gelegd.
Jij zal de ganse Schepping met een "ik bemin U", "ik aanbid U", "ik dank U" vullen.**

Mijn dochter, wij zijn overeen gekomen dat
- Ik de ganse Schepping op de bank van je ziel leg
- en jij hiervoor de interesten betaalt.

Dit betekent:

dat je de ganse Schepping met een "ik bemin U", "ik aanbid u", "ik dank u" vult.

Ik zag dat je omwille van dit grote kapitaal in verlegenheid kwam.

Omdat ik wilde vermijden dat je dit grote kapitaal afwees en om je aan te moedigen en de interesten te bekomen, **heb Ik je gezegd:**

"Ik ben met weinig interesten tevreden.

We zullen hier dagelijks, in Eden, afrekenen."

Zo kunnen we het eens zijn en in vrede blijven.

En jij zal je geen zorgen maken dat Jezus een zo groot kapitaal op je bank gezet heeft.

Trouwens, **ken je de waarde van een "ik bemin je" in mijn Wil niet?**

Mijn Wil vult de Hemel, de zon, de zee, de wind.

Overall heen verspreidt Hij zijn Leven.

Als jij zegt: „ik bemin U“, „ik aanbid u“ enz. dan verspreidt mijn Fiat zich *in de hemel*.

En je "ik bemin U" wordt nog ruimer dan de hemel.

Je „ik aanbid U“ verspreidt zich *in de zon* en wordt groter en langer als haar licht.

Je „ik verheerlijk U“ verspreidt zich *in de wind* en wandelt door de lucht en over de ganse aarde. En zijn zuchten en windstoten die soms zacht, soms krachtig zijn, zeggen:

„ik verheerlijk U“.

Je „ik dank U“ verspreidt zich *in de zee* en de waterdruppels en erin wemelende vissen zeggen: "ik dank U".

En ik zie dat de hemel, de sterren, de zon, de zee, de wind vervuld zijn van

-je „ik bemin U“

-je „aanbidding“ enz.

En Ik zeg:

„Hoe verheugt het mij dat Ik alles op de bank van de kleine dochter van mijn Wil gelegd heb: Zij betaalt de door Mij gewilde interesten uit.

En omdat zij in Mij leeft, geeft zij mij goddelijke en gelijkwaardige interesten.

Mijn Fiat breidt haar kleine akten uit en maakt ze wijder dan de ganse Schepping.”