

**"Als al je daden verenigd zijn met mijn Wil, zal geen enkele goddelijke  
verbindingsweg tussen jou en Mij gesloten zijn."**

Ik was in mijn gewone toestand. Mijn beminnelijke Jezus toonde zich met gesels in de handen. Hij raakte de schepselen aan en sloeg hen.

***Het leek erop dat de gesels zich vermeerderden.***

Naast vele andere zaken, leek het erop

- dat sommigen een samenzwering beraamden tegen de Kerk.

Zij vernoemden Rome.

De gezegende Jezus was getroffen en ***Hij was bedekt met een zwarte mantel.***

**Hij zei mij:**

"Mijn dochter, de plagen zullen de volkeren doen herrijzen,

Maar er zullen er zovele zijn

- dat alle volkeren in droefheid en rouw zullen gehuld zijn.

En omdat de schepselen mijn ledematen zijn,  
draag Ik omwille van hen een zwarte mantel."

Ik was geheel ontsteld en ik vroeg Hem om mij te kalmeren.

**En om mij op te beuren, zei Hij tot mij:**

"Mijn dochter,

***het Fiat moet de zachte knoop zijn die al jouw daden bindt.***

Dus, mijn Wil en de jouwe zullen de knoop vormen.

En weet dat elke gedachte, woord en daad, die gedaan wordt, gebonden aan mijn Wil,

- een nieuw communicatiekanaal vormt tussen Mijzelf en het schepsel.

Als al je handelingen gebonden zijn aan mijn Wil,

- zal er geen kanaal van goddelijke communicatie tussen jou en Mij gesloten zijn.