

De Verrijzenis van Jezus.**"Mijn mensheid ontving zoveel glorie omwille van mijn volmaakte gehoorzaamheid."**

(1) (...) Ik ben maar een arm meisje... ik ben erg zwak en ik kan me niet laten leiden door het verstand zoals volwassenen dit doen.

Ik heb Jezus nodig . Ik wil niets weten. Ik wil enkel weten dat ik Jezus wil. Ik hoop dat de Heer dit arme kind zal vergeven, dat soms blunders begaat.

(2) Ik bevond me in deze toestand, en ik zag mijn aanbiddelijke Jezus op het moment van zijn Opstanding.

Zijn gelaat was zo schitterend dat geen enkele schittering hiermee kon vergeleken worden. De zeer heilige Mensheid van onze Heer, een levend fysiek lichaam uit vlees en bloed, was zeer schitterend en leek doorzichtig. En in deze helderheid was de vereniging van de Godheid en de Mensheid duidelijk zichtbaar.

Terwijl ik Hem zo zag in al zijn glorie, **leek het Licht dat Hij uitstraalde mij te zeggen:**

"Mijn Mensheid heeft zoveel glorie ontvangen omwille van mijn volmaakte gehoorzaamheid. Deze vernietigde de oude natuur en gaf Mij de nieuwe glorieuze en onsterfelijke natuur terug.

Zo kan de ziel door middel van gehoorzaamheid in zichzelf de perfecte wederopstanding tot de deugd bekomen:

- als de ziel terneergeslagen is, zal gehoorzaamheid haar vreugde brengen,
- als zij onrustig is, zal gehoorzaamheid haar vrede brengen;
- als zij in verzoeking gebracht wordt, zal gehoorzaamheid haar de sterkste ketting geven om de vijand te binden, en haar te laten zegevieren over de listen van de duivel,
- als zij belegerd wordt door hartstochten en ondeugden, zal gehoorzaamheid deze vernietigen en haar de deugd geven.

Dit voor wat betreft de ziel.

Op de juiste tijd zal dit ook de opstanding van het lichaam vormen."