

Stille Zaterdag

**In afwachting van de Opstanding van Jezus.
De dood is overwonnen. De bevrijding van de zielen in het Limbus.**

De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil - Dag 28

Toen mijn Zoon Jezus zijn Geest gegeven had, daalde Hij onmiddellijk als overwinnaar af in het Limbus en bracht heerlijkheid en zaligheid in deze gevangenis.

Daar bevonden zich

- alle aartsvaders en profeten,
- de eerste vader Adam,
- de dierbare heilige Jozef en mijn heilige ouders,
- allen die door de voorziene verdiensten van mijn Zoon Jezus gered waren.

Ik was onafscheidbaar van mijn Zoon.

Zelfs de dood kon ons niet scheiden.

Ofschoon ik gedompeld was in een zee van pijnen,

- volgde ik Hem in het Limbus.

En ik werd getuige van de jubel en de dank die deze grote groep zielen aan Jezus betuigden, die zoveel geleden had.

Hij richtte zijn eerste stappen naar hen om hen te verlossen en hen met zich mee te voeren in de hemelse Heerlijkheid.

Onmiddellijk na zijn dood, begon de Overwinning en de Glorie voor Jezus en voor allen die Hem beminden.

Lieve dochter, dit is ook een symbool.

Wanneer de mens zijn eigen wil laat sterven en hem met de Goddelijke Wil verenigt, beginnen

- de veroveringen en de overwinningen in de goddelijke Orde,
- de heerlijkheid, de vreugde, ook in het midden van de grootste pijnen.

De ogen van mijn ziel, volgden mijn Zoon.

Ik verloor Hem nooit uit het oog.

Nochtans voelde ik gedurende deze drie dagen dat Hij in het graf lag, een zo groot verlangen Hem verrezen te zien,

- dat ik in mijn liefdesvuur zonder ophouden herhaalde:

“Sta op, mijn glorie, sta op mijn Leven!”