

Morgengebed

Allerheiligste Drievuldigheid!

Zodra ik mijn ogen open voor het licht van deze nieuwe dag,
wil ik de toewijding aan U in mijn H.Doopsel (en H.Vormsel) hernieuwen.

Samen met Maria, onze gezegende Mama,
wil ik U mijn wil opnieuw aanbieden en herhalen:
'FIAT MIHI', 'mij geschiedde naar uw Woord'.

En samen met Jezus wil ik herhalen
- op het moment van de Menswording:
"Hier ben ik Vader, ik ben gekomen om uw Wil te doen",
-en in de Hof van Olijven: **"Niet mijn wil geschiede, maar de Uwe".**

Ik wens zoals Jezus enkel en alleen in uw Wil te leven.
Laat Jezus mijn leven, mijn voedsel en mijn alles zijn.

Nog meer, sta mij toe om in uw Wil binnen te treden en er altijd te blijven.

Leef in mij zodat alles wat ik vandaag doe, daden zijn van Uw Heilige Wil.
Mogen mijn gedachten, de Uwe zijn.
Mogen mijn woorden, de Uwe zijn.
Mogen mijn gevoelens de Uwe zijn.
Mogen mijn handelingen, hoe klein ze ook zijn, de Uwe zijn.
Mogen mijn hartkloppingen de Uwe zijn.
Moge mijn ademhaling de Uwe zijn.
Mogen mijn stappen de Uwe zijn.

Moge Uw Leven groeien in mij en in elk van uw kinderen.
Moge onze ononderbroken bede zijn:

"Uw Koninkrijk kome! Uw Wil geschiedde op aarde zoals in de Hemel!"

O Allerheiligste Drievuldigheid,
voor alles wat U geschapen hebt en gedaan hebt voor mij en voor allen,
wil ik in uw heilige Wil, onophoudelijk, in naam van allen herhalen:

"Ik bemin U! Ik aanbid U. Ik dank U. Ik zegen U, Ik prijs U en ik verheerlijk U!"

Fiat! Fiat! Fiat!