

**Vooraleer te sterven, moet de ziel alles laten sterven in de Goddelijke Wil en in Liefde.**

Ik leef verder in mijn gebruikelijke staat van ontbering, en misschien erger. O God, hoe zak ik naar beneden! Ik had nooit kunnen denken dat ik zo zou eindigen. Maar ik hoop dat ik tenminste nooit buiten de grenzen van Zijn Allerheiligste Wil zal treden. Zijn Wil is alles voor mij.

Ik zou willen wenen over mijn ellendige toestand, en soms doe ik het. Maar Jezus berispt me en **Hij zegt me:**

***"Wil je altijd een klein meisje blijven? Je kan zien dat ik met een klein meisje te doen heb. Ik kan je niet vertrouwen. Ik hoopte dat jij een heldhaftig offer voor Mij zou brengen, maar in plaats daarvan vind ik de tranen van een klein kind dat dit niet wil."***

En als ik ween, toont Hij zich harder, en komt Hij die dag helemaal niet. Dus dwing ik mezelf om niet te wenen. Ik zeg tot Jezus : "Je zegt dat Je mij uit liefde uw bezoek ontnemt, en uit liefde aanvaard ik uw afwezigheid. Uit liefde voor U ween ik niet. En als ik erin slaag, toont Hij Zich milder. Anders blijft Hij langer weg en ik sterf dan voortdurend alhoewel ik in leven ben.

Na zo'n dag kon ik, hoe ik het ook probeerde, mijn tranen niet bedwingen. Jezus liet mij boeten zoals ik het verdiende. Maar laat in de nacht, uit medelijden met mij, liet Hij zich zien. Het was alsof er een venster van licht in mijn geest opening.

**En Hij zei mij:**

"Begrijp jij niet dat jij voor jouw dood aan alles moet sterven:  
- het lijden, de verlangens, de gunsten, alles,  
en dat alles moet sterven in mijn Wil en in mijn Liefde?"

In de Hemel, in de eeuwigheid treden enkel mijn Wil en mijn Liefde binnen. Alle andere deugden houden op: het geduld, de gehoorzaamheid, het lijden, de verlangens.

***Alleen mijn Wil en mijn Liefde houden nooit op.***

Daarom moet jij vooraf sterven in mijn Wil en in mijn Liefde.  
Dit geldt voor al mijn Heiligen.

En Ikzelf wilde Mijzelf niet sparen. Ik werd door de Vader verlaten om helemaal te sterven in de Wil en in de Liefde van de Vader. Hoe graag had Ik meer geleden!  
Ik wou nog zoveel meer doen voor de zielen!

***Maar alles stierf in de Wil en de Liefde van de Vader.***

En dat deden ook de zielen die echt van Mij hielden.

En dit wil jij niet begrijpen!