

De Vader is één met Jezus. Jezus geeft zich voortdurend aan de zielen.

Terwijl ik in mijn gewoonlijke toestand was, bevond ik mij buiten mijzelf met het Kind Jezus in mijn armen.

Ik zei tot Hem: "Zeg me, mijn lieve kleine, wat doet de Vader?"

En Hij zei: "Hij is één met Mij. Daarom, wat de Vader doet, dat doe Ik ook."

Toen voegde ik er aan toe: "En met de heiligen, wat doet U met hen?"

En Hij:

"Ik geef Mijzelf voortdurend. Ik ben hun leven, hun vreugde, hun gelukzaligheid, hun oneindige Goed, zonder einde en zonder begrenzing.

Zij zijn vervuld van Mij en zij vinden alles in Mij.

Ik ben alles voor hen en zij zijn alles voor Mij."

Toen ik dit hoorde, wilde ik het Hem kwalijk nemen, en ik zei tot Hem:

Aan de heiligen geeft Gij uzelf voortdurend en aan mij slechts zo spaarzaam, zo gierig en met tussenpozen, dat Gij mij een deel van de dag laat doorbrengen zonder te komen.

En soms moet ik het zonder U doen en ben ik bang ben dat Gij s'avonds niet eens zult komen. Dus ik leef om te sterven, maar een zeer wrede en onbarmhartige dood.

En toch hebt Gij mij gezegd dat Gij mij zeer veel bemint.

En Hij:

"Mijn dochter, ook aan jou geef Ik Mijzelf voortdurend,

- soms persoonlijk,

- soms via Genade,

- soms via Licht en

- op vele andere manieren.

Bovendien, wie kan ontkennen dat Ik je zeer, zeer veel bemin?"