

**Jezus wil de vijanden van de Kerk niet in verwarring brengen,
Hij weent om de pijnlijke wonden in het Lichaam van zijn Kerk.**

Ik vroeg de gezegende Jezus om de vijanden van de Kerk in verwarring te brengen.
Mijn altijd lieve Jezus kwam en zei mij:

"Mijn dochter,
Ik zou de vijanden van de heilige Kerk in verwarring kunnen brengen,
maar Ik doe het niet. Indien Ik dit zou doen, wie zou dan mijn Kerk zuiveren?"

De leden van de Kerk, en vooral diegenen die een hoogwaardige positie bekleden
zijn verblind en zij

- beschermen valse deugdzamen,
- onderdrukken de echte goeden en veroordelen hen.

Het doet Mij pijn te zien

- dat mijn weinige echte kinderen op een onrechtvaardige manier onderdrukt worden.

Uit deze kinderen zal de Kerk herrijzen.
En Ik geef hen veel genaden om zich daarop voor te bereiden.
Ik zie hen in het nauw gedreven en gebonden worden om hun werk te verhinderen.
Dit doet me zo'n verdriet dat Ik zeer kwaad ben hierom.

Luister mijn dochter, *Ik ben zacht, goed, welwillend en barmhartig,*
zozeer zelfs, dat Ik door mijn Zachtheid de harten in vervoering breng.

Maar Ik ben ook sterk, om te verpletteren en te verbranden, hen

- die niet enkel het goede onderdrukken, maar
- die zo ver gaan, dat zij het goede dat mijn kinderen willen doen verhinderen.

Jij treurt om de mensen van de wereld.

Ik ween omwille van de pijnlijke wonden in het Lichaam van de Kerk.

Zij doen zeer veel pijn en veel meer dan de wonden door de mensen van de wereld,
omdat zij komen vanwaar Ik het niet verwacht had.

Daarom zal Ik de mensen van de wereld tegen hen laten optreden."