

**De Verlossing en het Koninkrijk van de Goddelijke Wil zijn één.  
Zij zijn van elkaar niet te scheiden.**

(...) "Mijn gezegende dochter, je twijfelt hieraan. Geloof je dan niet in mijn Macht zonder grenzen en dat Ik alles kan doen wanneer Ik het wil?"

Je moet weten dat Wij bij de schepping van de mens ons Leven in hem legden en dat hij onze woonplaats was. Wij willen ons Leven in de mens redden, met luister, heerschappij en onze volledige overwinning. Wij willen bekend maken dat Wij in deze woonplaats zijn, en dat het een eer is om geregeerd en bewoond te worden door een God.

Als wij dit niet doen, betekent dit dat onze macht beperkt is, en onze kracht niet oneindig is. Hij die geen macht heeft om zichzelf te redden, kan nog veel minder anderen redden. Het echte Goed en de ware onbeperkte Kracht zorgen eerst voor zichzelf en laten dan alles doorstromen naar de anderen.

Ik kwam naar de aarde om er te lijden en te sterven.

Ik kwam om de mens te redden, hij is mijn woonplaats.

Zou het je niet vreemd lijken dat Ik de woonplaats red, maar dat de Meester, de Bewoner ervan geen rechten, geen heerschappij en geen macht heeft om zichzelf te redden?

Ah! Nee, nee, mijn kind!

Dat zou absurd geweest zijn en onmogelijk voor onze oneindige Wijsheid.

De Verlossing en het Rijk van mijn Wil zijn één, onafscheidelijk van elkaar.

Ik kwam op aarde

- om de mens te verlossen,
- om het Koninkrijk van mijn Wil te vormen,
- om Mijzelf te redden,
- om Mij de rechten terug te geven die Mij als Schepper toekomen.

In het Werk van de Verlossing onderging Ik

- zovele vernederingen, onmogelijke mishandelingen, tot de Kruisiging toe.

Ik onderwierp Mijzelf aan alles om

- mijn woonplaats te redden,
- haar de weelde, schoonheid en grootsheid terug te geven waarmee Ik haar gevormd heb,
- haar opnieuw waardig te maken om Mij in haar te laten leven.

Toen alles voorbij leek en Mijn vijanden tevreden waren dat zij Mij het leven hadden ontnomen, riep mijn onbegrensde Macht mijn Mensheid terug tot leven.

Bij mijn Verrijzenis is alles samen met Mij verrezen:

- de schepselen, mijn Lijden, al het Goed dat Ik voor hen verdiend heb.

Mijn Mensheid triomfeerde over de dood.

En mijn Wil verrees en triomfeerde in de mensen, in afwachting van zijn Koninkrijk.

Indien mijn Mensheid niet verrezen was, indien zij deze macht niet gehad had, dan zou de Verlossing mislukt zijn. En er zou aan getwijfeld kunnen worden dat dit het Werk van een God was.

Het was mijn Verrijzenis die toonde Wie Ik was

- en die al het Goede dat Ik op aarde bracht, bezegelde. (...)