

Als de ziel zich volledig aan Mij geeft, vestig Ik mijn Woning in haar.

"Mijn dochter,
wat ik bezit door mijn Macht, bezit de ziel in haar wil.

Daarom, kijk Ik naar al het goede dat zij echt wil doen, alsof zij het echt deed..

Ik heb de Wil en de Macht: als Ik wil, kan Ik het.

De ziel echter, kan niet veel doen

Maar haar wil compenseert haar gebrek aan kracht.

Op deze manier wordt zij meer en meer een ander Mezelf.

En Ik verrijk haar met alle verdiensten van het goede dat zij wil doen."

Hij voegde eraan toe:

"Mijn dochter, ***als de ziel zich volledig aan Mij geeft,***

- vestig Ik mijn Woning in haar.

Vaak verkies Ik om alles te sluiten en in de schaduw te blijven.

Op andere momenten, slaap ik graag en plaats ik de ziel als een schildwacht

- zodat zij niet toestaat dat iemand binnenkomt en Mij stoort.

En, indien nodig, moet zij indringers aanpakken en hen in mijn plaats beantwoorden.

Soms hou ik ervan om alles te openen en binnen te laten

- de wind, de kilte van de schepselen

- de pijlen van de zonde en vele andere dingen.

De ziel moet met alles tevreden zijn en Mij laten doen wat Ik wil.

Zij moet zich mijn Dingen eigen maken.

Als Ik niet vrij zou zijn om in haar te doen wat Ik wil, zou Ik ontevreden zijn.

Als ik moet oppassen om haar te laten voelen

- hoeveel ik geniet of

- hoeveel ik lijd,

waar zou mijn vrijheid dan zijn?

"Ah, alles is in mijn Wil

Wanneer de ziel mijn Wil in zich opneemt,

- neemt zij de essentie van mijn Wezen.

Bijgevolg, wanneer zij iets Goeds doet, is het alsof dit Goede uit Mij voortkwam.

En, omdat het van Mij komt,

- is het als een Lichtstraal die goed doet aan alle schepselen.