

**Liefde, gesymboliseerd door een verblindende zon,
verdedigt de liefhebbende ziel en houdt haar veilig.**

Ik was aan het bidden voor iemand. De gezegende Jezus zei me:

"Mijn dochter,
het is met de liefde, gesymboliseerd door de zon,
net als met die mensen die hun daden gemakkelijk kunnen verrichten zolang zij hun ogen
neergeslagen houden, want het licht van de zon daalt mild neer in hun ogen.

Maar als zij hun ogen op de zon willen richten, vooral als het middag is, blijft hun zicht
verblind en zijn zij genoodzaakt hun ogen neer te slaan, anders kunnen zij hun werk niet
verrichten. Zij zouden er de slechte gevolgen van hebben.
De zon kunnen zij geen kwaad doen. In haar majesteit zet zij haar loop verder.

*Zo gebeurt het, mijn dochter, met iemand die Mij waarlijk liefheeft.
Liefde is voor haar meer dan een majestueuze, imposante zon.*

Als de mensen haar van verre bekijken, daalt het licht van de liefde mild neer in hun ogen.en
Daarom kunnen zij samenzweren, valstrikken leggen, kwaadspreken over haar.

Maar als ze haar proberen te benaderen, zich op haar fixeren, zal het licht van de Liefde in
hun ogen flitsen. En zij zullen uiteindelijk weggaan en niet meer aan haar denken.

En de liefhebbende ziel zal haar weg vervolgen
- zonder er zelfs maar aan te denken of ze naar haar kijken of niet.

Omdat zij weet dat de Liefde haar in alles zal verdedigen en beschermen.