

**Jezus is in de Beek - Kedron gegooid.**

Tijdens de 24 Uur van de Passie – het 9<sup>de</sup> Uur - tussen 1u en 2u in de ochtend,  
(...) werd mijn geliefde Jezus in de beek - Kedron gegooid.

Hij toonde zich in een erbarmelijke toestand,  
- helemaal doorweekt van het stinkende water.

**Hij zei mij:**

Mijn dochter, toen Ik de ziel schiep  
bedekte Ik haar met een mantel van Licht en Schoonheid.

Maar zonde  
- nam deze mantel weg  
- en verving hem door een mantel van duisternis en lelijkheid.  
Dit maakte haar walgelijk en afstotelijk.

Om deze vuile mantel van de ziel te verwijderen,  
- liet Ik toe dat de Joden me in de beek - Kedron gooiden,  
waarin Ik zowel binnenin als van buitenaf werd gehuld.  
Dit stinkende water drong zelfs binnen in mijn oren, mijn neusgaten en mijn mond.

De Joden werden misselijk van Mij aan te raken.

***Ah, hoeveel heeft de Liefde voor de mensen Mij gekost!***  
- tot het punt Ik misselijk werd van Mijzelf!"