

Jezus werd aan het kruis genageld in de Wil van de Vader.

Deze ochtend dacht ik aan Onze Lieve Heer op het moment

- waarop Hij aan het kruis genageld werd.

Ik had medelijden met Hem, en de gezegende Jezus zei me:

"Mijn dochter,

- niet alleen mijn handen en voeten werden aan het kruis genageld,

- maar alle kleine deeltjes van mijn Mensheid, mijn Ziel en mijn Godheid

werden alle vastgenageld in de Wil van de Vader.

In feite was de kruisiging de Wil van de Vader.

Daarom werd Ik vastgenageld en volledig omgevormd in Zijn Wil.

Dit was nodig. De zonde is immers niets anders dan

het zich onttrekken

- aan de Wil van God,

- aan alles wat goed en heilig is, dat God ons gegeven heeft ,

en geloven zelf iets te zijn en de Schepper te beledigen?

Om te herstellen

- voor deze vermetelheid en

- voor deze zelf-afgoderij van het schepsel,

wilde Ik mijn wil volledig laten verdwijnen en leven vanuit de Wil van de Vader

- met een inzet van grote offers."