

**De Goddelijke Wil is de hel voor de duivel. Hoe meer mijn Wil bekend wordt,
hoe meer hij wordt gekweld en hoe woedender hij wordt.**

Ik was nog steeds angstig omdat ik niet zeker was dat het mijn lieve Jezus was die mij zoveel sublieme waarheden openbaarde, vooral over de Goddelijke Wil.
Het kon ook de duivel zijn die mij wou misleiden.

Terwijl het lijkt dat hij me zo hoog verheft met zoveel waarheden,
zou hij me dan daarna in de afgrond kunnen storten.

En ik zei tegen mezelf: "Mijn Jezus, bevrijd me uit de handen van de vijand.
Ik wil niets weten, ik wil alleen mijn ziel redden.

En de gezegende **Jezus**, bewoog in mijn binnenste en Hij **zei me**:

"Mijn dochter, waarom ben je bang?

Weet je dan niet dat de helse slang van Mij het minst van al mijn Wil kent?

Hij heeft mijn Wil niet willen volbrengen. Hierdoor heeft hij Hem niet gekend en niet bemind.

Hij kon nog minder doordringen in de geheimen van mijn ondoorgrondelijke Wil

- om de effecten en de waarde van mijn Wil te kennen.

Als hij deze niet kent, hoe kan hij er dan over spreken?

Meer nog, hij verafschuwt het meest de mens die mijn Wil doet.

Hij geeft er niet om dat de ziel

- bidt, naar de biecht gaat, de communie ontvangt,

- boete doet of wonderen verricht.

Wat hem het meest kwelt, is dat de ziel mijn Wil doet.

Omdat hij in opstand kwam tegen mijn Wil, werd de hel in hem geschapen,

- zijn ongelukkige toestand, de woede die hem verteert.

Mijn Wil is een hel voor hem.

En elke keer als hij een ziel ziet die onderworpen is aan mijn Wil,

en die haar kwaliteiten, waarde en heiligheid kent,

voelt hij zijn hel verdubbelen.

Want hij ziet dat het paradijs, het geluk en de vrede die hij verloor,

- in deze ziel geschapen worden.

***En hoe meer mijn Wil gekend wordt,
hoe meer hij gekweld wordt en hoe woedender hij wordt.***

Hoe kan hij dus met jou over mijn Wil spreken, als Hij zijn hel vormt?

En als hij tot jou zou spreken, zouden zijn woorden de hel in jou vormen.

Omdat hij mijn Wil alleen kent om Hem te haten, niet om Hem te beminnen.

Wat gehaat wordt, brengt nooit geluk en vrede.

Bovendien, zijn woord is leeg van genade.

Daarom kan hij geen genade schenken om mijn Wil te doen."